

Gebed van de Dag woensdag 25 november 2020

(kerk open 8.30 – 9.00 uur)



Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Opening: Heere, Open mijn lippen
Van zonsopgang tot zonsondergang
God, kom mij te hulp,

**En mijn mond zal Uw lof verkondigen.
moet Uw Naam worden geloofd.
Heere, haast U mij te helpen**

**Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen de eeuwen. Amen.**

Luisterlied Evensong - Psalm 24 - William Crotch

<https://www.youtube.com/watch?v=dMrkYy-WFHw>

Schriftlezing Genesis 26:26-32

(Genesis / Bereesjiet 25:19 – 28:9, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Toledot ('Geslachten')

STILTE

Psalm 24:5 (De Nieuwe Psalmberijming)

Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak nu de doorgang wijd en hoog;
geef ruimte aan de grote koning.
Wie is die vorst vol majesteit?
De HEER die hemellegers leidt.
Hij komt vol glorie naar zijn woning.

Gebed

Gezegende God,
beschermers van zwakken en verdrukten,
geef ons een oog voor het nietige,
het minuscule leven,
want het grote zijn wij niet waard
als wij het kleine niet eren.
Geef ons een hart
dat eensgezind is
met hen die vechten
voor een menswaardig bestaan
hier en in alle landen.

Persoonlijk gebed

Onze Vader...

Afsluiting

Zegen ons, Jezus Christus.
Uw liefde geeft leven aan onze ziel.
Amen.

Doven van de kaars

Johannes 4:13, 14

**Jezus antwoordde en zei tegen haar:
Ieder die van dit water drinkt, zal weer
dorst krijgen,
maar wie drinkt van het water dat Ik
hem zal geven, zal in eeuwigheid geen
dorst meer krijgen. Maar het water
dat Ik hem zal geven, zal in hem een
bron worden van water dat opwelt tot
in het eeuwige leven.**